

Verlag openingstochten TCVP 2020

door Ton Hamoen

Het is zondagochtend, 8 maart rond 09.00 uur, ik kijk naar buiten, lekker droog, beetje wind, kortom een prima dag voor de openingsrit van onze Toerclub. De ketting en tandwielen nog even ingespoten met een beetje WD 40 en vervolgens op weg naar ons onderkomen aan het Wielrenpad. Bij aankomst blijkt de kantine al redelijk gevuld met renners van de toerclub. Mooie opkomst zo te zien, ook een aantal renners van buiten onze toerclub zijn op deze NTFU openingsrit afgekomen.

Nadat iedereen zich heeft ingeschreven, wijst onze voorzitter ons op de op de loer liggende gevaren en geeft hij nog een aantal instructies, mochten we onderweg nog een of andere idioot tegenkomen. Inmiddels heb ik John den Braber tot wegkaptein bevorderd, aangezien hij toch 7 dagen in de week op de (elektrische)fiets zit en vertrekken wij rond 10.00 uur met 20 toppers voor onze 100 km rit.

De weergoden hadden inmiddels ook in de gaten dat wij nog droge en schone kleding aan hadden maar daar kwam al snel verandering in. Doordat we gekozen hadden voor het fietspad langs het Spui was iedereen, behalve de voorrijders, snel drijfnat van de regen en de plassen water op het fietspad. Gelukkig stond er een straf tot zeer straf windje, waardoor de meesten ook weer snel opdroogden. Nadat we even een lusje in de Bernisse hadden gemaakt, werd de rit met strakke gezichtjes vervolgd richting Hellevoetsluis. Wat kan wind toch veel energie kosten, zeker als je hem tegen hebt. Maar ik zeg altijd maar wat je tegen hebt, heb je ook weer mee toch.

Via Rockanje en Oostvoorne, lekker beschut en heerlijk peddelend, op naar het Oostvoornse Meer. Na de doorsteek richting Maasvlakte, zag ik een aantal zeer hongerige en natte honden, die inmiddels echt toe waren aan een koppie koffie, dus besloten we maar zonder overleg, gelijk naar de Stormvogel te rijden in plaats van nog een klein rondje Maasvlakte. Denk toch dat er een aantal niet durfden, aangezien een week geleden, Ad Wolterbeek, Theo van Dijk en Wouter van Burgel door het aanwezige slib gevallen waren. Zag trouwens dat 1 van genoemde renners als eerste in de Stormvogel zat, dus??

Iedereen vanaf deze plaats van harte beterschap, zeker Wouter met zijn gebroken ribben en sleutelbeen.

Een mooie locatie is de Stormvogel geworden, dus weer een prima koffieadres.

Na de koffie met een bak stag windje terug gereden richting ons vertrekpunt.

Al met al een geslaagde openingsrit en ondanks het feit dat de 100 kilometer niet werd gehaald, behalve onze Pieter van Raalte want die mocht niet thuis komen zonder 100 km op de teller, een geslaagde rit met dank aan de deelnemers!!

De riteigenaar;

Ton Hamoen







[Bekijk het fotoalbum](#)